

Over het kanaal Alteveerstraat Hoogeveen.

Het was in de laatste week van september 1943.
Toen lagen er ook schepen net zoals op de foto uit 1950,

In het kanaal aan de Alteveerstraat een er van was een aardappelschip.
Daarin moest Boer R. Lubbers had een boerderij in Fluitenberg.

Waar ik werkte, consumptie aardappelen Eigenheimers afleveren .
Volgens mij ging dat via Noord Nederlandse Kunstmesthandel .

Waren die bestemd voor de Duitser,Nederland was toen bezet of voor de stedelingen in het Westen want die hadden gebrek aan eten . dat weet ik niet meer?

De aardappelen lagen in kuilen ook dobben genoemd in het Drents.
We schepten ze op aardappelzeven dan werden ze gesorteerd

En de beschadigden er uit gehaald , dan werden ze op 2 boeren wagens geladen los in de bakken en in jute zakken er boven op plusminus 15 mud op iedere wagen.

Met twee paarden er voor zwarte en een bruine (bovenlanders).

Ik was toen 15 jaar en heb heel veel keer heen en weer gereden ,van Fluitenberg naar Alteveerstraat , de boerenwagens hadden houten wielen.

En dat over klinker het rammelde en schokte wel,want een keer aan de hoofdstraat viel het achter schot uit de voorste wagen

In de buurt van arbeidsbureau nu Blokker is, veel aardappels over de straat.
Enkele mensen er bij met emmers om op te rapen een paar hebben me geholpen het schot weer op zijn plaats de aardappels gelijk gedrukt.

Bij het schip heeft niemand het bemerkt .

De aardappelen werden in het ruim geschept en gestort door de schipper en zijn knecht ook een paar werkers van Noord Nederlandse ?.en ik kreeg in de kajuit van de schippersvrouw een kop koffie of wat te drinken.

Ook heb in die tijd kunstmest bij N N K gehaald met paard en wagen.

Dit was mijn verhaal.

Arend Luchies.

Gruythuysenlaan 32.

7906DH Hoogeveen. Tel. 0528279914.email luchiesa-t@ziggo.nl