

Femmy van Issum - Achterhes

Het 'Slood' zo werd in de volksmond vroeger de Alteveerstraat en het Alteveerse Opgaande genoemd. Het was ooit door de boeren zelf gegraven. Op Alteveerstraat 19 woonde Compagner, de timmerman. Alteveer begon bij het Schelhaasbrugje. Op Alteveer 19 woonde Van der Sleen. Zijn dochter was getrouwd met Albert Achterhes en woonden naast familie van der Sleen. Op 23 april 1940 kregen ze een dochter, ze noemden haar Femmy Petronella. Zeventien dagen later werden de bruggen in Hoogeveen opgeblazen. De oorlog was uitgebroken, dat hebben ze Femmy later vaak verteld. Melkboer Akse woonde aan de Schutstraat en moest vanwege oorlogsschade evacueren. Zij hadden ook een baby, een jongetje, Joop. Die werd bij Femmy in de wieg gelegd, weet Femmy te vertellen. Alteveer 19 was waar nu het Zuiderpark / viaduct Hoogeveense Vaart is. In de herinnering van Femmy was dat een heel eind van Hoogeveen af.



School

Femmy ging naar de Openbare school aan de Alteveerstraat. Die stond schuin achter de smederij van Klooster. Daarnaast op een verhoging stond het huis van de hoofdmeester Klaver. Het was een kleine school, er waren vier combinatieklassen. Ze zat onder andere in de klas bij juffrouw Muntinga. Als iemand nieuwe kleren aan had mocht je van de juf voor in de klas op een bankje gaan staan, zodat iedereen dat goed kon bekijken. Femmy's moeder naaide en breide de kleren voor haar dochter. Ze was enig kind en kreeg regelmatig iets nieuws. Toen ze eens aan haar moeder vroeg om weer nieuwe kleren, weigerde haar moeder dat. Moeder was er achter gekomen dat Femmy regelmatig showde in de klas, daar stak zij een stokje voor. Ook maakte haar moeder regelmatig kleding voor een nichtje. Femmy moest leren om te delen. Nog goed herinnert Femmy zich de Koninginnedagen. Traditie was dat er een aubade voor het gemeentehuis werd gehouden. Burgemeester, wethouders en inwoners met een 'lintje' stonden op het bordes. De schoolkinderen werden per school opgesteld. De Gereformeerde school vooraan, dan volgde de Hervormde. Achteraan stond altijd de Openbare school tot grote ergernis van Femmy.

Het Haagje en omgeving

Hilda Thalen was de vriendin van Femmy. Hilda woonde in Het Haagje. Haar vader had een kruidenierswinkel. In Het Haagje, aan de overkant, stond de bakkerij van De Vries. Daar verkochten ze heerlijk gebak en bonbons. Er waren heel veel bakkerijen in Hoogeveen. Aan de Alteveerstraat: Schulting, Piefers en



Hagedoorn. Aan de Schutstraat : Van Zetten en Bramer. In het Haagje: Van Heukelom en Faber. Van Echtestraat: Schulting. Hoofdstraat : De Goede, Mulder, Bartlema. Kerkstraat: Blanken, Van de Wal en de Vries . In het Haagje zaten meerdere bedrijven. Westerbeek had een brandstoffenhandel en later ook een garage. Fictorie had een fabriek. Brunsting een schoenwinkel. Beugeling zat er met een slijterij, die verhuisde later naar de Hoofdstraat. Achter in het Het Haagje zat Klaas van der Sleen. Hij handelde in oud ijzer en lompen. Op de hoek van de Hoofdstraat / Het Haagje was een overkapping, de eiermarkt. Iedere dinsdag brachten de boeren en boerinnen de eieren hier naar de markt. Daar werden ze verkocht aan handelaren en particulieren. Verderop in Het Haagje woonde Roelof Pol. Hij had een eierhandel. Nadat de eiermarkt verdwenen was verzamelde hij de eieren van de boeren. Hij had een sorteermachine, waarmee hij groot en klein selecteerde. In het Haagje lag het altijd vol met schepen. De één diep geladen , de ander leeg.

Groot- en overgrootouders

Opa Achterhes was scheepsjager van beroep en had de Tramhalte bij Noorscheschut. Met zijn paard **en** trok hij schepen. Hij had een vast traject van Hoogeveen naar Meppel en vice versa. De schipper onderhandelde eerst met de scheepsjager over het jaagloon. De jaaglijn werd vrij hoog in de mast vastgemaakt. Dan begon het paard te trekken. Algemeen was bekend dat deze paarden niet de gemakkelijkste waren. Ze moesten nog wel eens getemd worden. Opa Achterhes had eens een paard dat hem beet. Opa beet toen het paard in de lip terug. Een manier om vast te stellen wie er de baas was. Femmy haar overgrootvader van der Sleen woonde voorop Alteveer aan de westkant. Een groot huis met een oprijlaan. De oprijlaan was aangekleed met dennenbomen. Het was een soort allee. Eens tegen Kerst was er één die verdwenen. Hij plaatste op de lege plek een bord met het opschrift: 'Prettige Kerstdagen met de gestolen boom'

Sport

Vader, Albert Achterhes, was een sportieve man. Hij is keeper van het noordelijk elftal geweest.



Toen hij een aantal jaren in Amsterdam werkte, leerde hij Peter Post kennen. Dit was een wielrenner. Albert kreeg de smaak van wielrennen te pakken. Hij verruilde het voetballen voor de wielersport. Toen hij weer in Hoogeveen kwam wonen was Dolly Wams de enige die een racefiets had. In 1951 richtte Albert Achterhes de wielervereniging 'De Peddelaars' op. Men fietste op zondag..... terwijl kerkelijk Hoogeveen zich lopende ter kerke begaf. Dat lag moeilijk. Ze kregen de bijnaam Joco-trappers. Men trainde buiten Hoogeveen. Café Jager aan de Toldijk fungeerde als

clubhuis. Dat was even over de spoorwegovergang en lag in de gemeente Ruinen. Een kop chocolademelk in het café rondom de potkachel, Femmy heeft er goede herinneringen aan.

Inmiddels is de vereniging 'De Peddelaars' 65 jaar oud en is niet meer weg te denken uit de Hoogeveense samenleving. Vanuit deze organisatie is de Stichting Ronde van Drenthe ontstaan. Femmy vervult daar samen met haar man Huub van Issum een grote rol in de organisatie!

Hoogeveen, 2 juni 2015

Albert Wolting