

Geachte redactie

Links, niet zichtbaar op de foto, ben ik in 1963 geboren. Mijn vader, Roelof Zwiggelaar, had het huis in 1953 gekocht. Na het huwelijk van mijn ouders in 1954 gingen mijn ouders hier wonen. Op dat moment zat er nog een poepdoos in, die in het begin van de jaren 60 door mijn vader werd vervangen door een 'normale' wc. In de keuken gingen wij in de teil, bij gebrek aan douche of badkamer. Het huis zelf was een 2-onder-1-kap met de burens, eerst vrouw Hagen later de familie Dragt. De huizen waren volgens mij oorspronkelijk 1-kamerwoningjes geweest. Boven was er improvisatorisch een afscheiding gemaakt tussen de overloop - tevens zolder - van de burens en van ons. Aan weerskanten was er behang tegen aan geplakt. Ik en de buurkinderen hadden dat al snel in de gaten, zodat we regelmatig daar gingen zitten om stiekem met elkaar te praten. Dat ging simpel door een gaatje in het behang te maken. Achter ons woonden de familie De Jonge, later Bolks, en Stuiver. De gang achteruit was de opslag voor de Eersteling (Botter). Waar nu het viaduct is was de boerderij van Abbe (Albert) Koekoek, vervolgens een rijtje huizen met vrouw Gort - mussenstijfster en kniepertiesbakster van Hoogeveen - familie van Hilbert de Jonge en de boerderij van Wolter Neutel. Hilbert de Jonge had een accordeon en hij zat regelmatig op de stoep te spelen. Aan de andere kant was een rijtje huizen met De Weerd, Metselaar, Giethoorn en het winkeltje van Blokzijl, met de lekkerste kaas van Hoogeveen. Het was nog een ouderwets winkeltje met toog en kladden boven de toonbank. Aan de westkant van ons huis liep overigens ook een zandpad naar achteren. Na de huizen van Bolks en Stuiver waren er alleen nog maar weilanden.

Aan de overkant woonde sluiswachter Tichelaar, Lunenburg, volgens mij nog een Zwiggelaar, de boerderij van Hagen, Reemeijer, Jan Boer jr. en Jan Boer sr. Aan de overkant was het laatste Hoogeveense huis de boerderij van Martinus Santing, daarna begon Zuidwolde. Op de foto is aan de overkant nog de boerderij van Aaldert Jan Lensen te zien en aan de noordkant de boerderij van Steenberg, op de hoek met de Griendstveensweg. Achter de rij eikenbomen aan de noordkant waren 1-kamer-woningen.

Op de foto is de kever van mijn vader nog te zien. Die stond bij ons voor het huis.

De gemeente heeft iedereen uitgekocht. Wij zijn in de zomer van 1969 verhuisd. Toen was men al aan het bouwen met het Bethesda. Op de noodweg naar het Bethesdaziekenhuis heb ik nog leren fietsen.

De plaats waar ons huis heeft gestaan is nog herkenbaar aan de (verwaarloosde) lindeboom die direct aan de oostkant van het huidige viaduct staat. Onder deze lindeboom had ik vroeger mijn zandspeelplaats.

Groetjes

Marga Zwiggelaar